



ÇEVVSAD

ESKİŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
EKİM 2006



GENÇLER İÇİN BAZI ÖNERİLER...

Gençlerin anlaşılabilir bir gizemciliğe değil, sevgi ve rehberliğe gereksinimi vardır. İşte gençler için kimi öneriler:

- Zihninizi, yüreğinizi ya da bedeninizi herhangi bir kişiye teslim etmeyin.
- Uyuşturucu ve alkolden uzak durun
- Para hiçbir zaman bedeninizden ya da zihninizden daha önemli değildir; ancak yine de çalışmalı ve kendinize bakmalısınız. Hiçbir şekilde geçiminizi başkalarına bağlamayın.
- Arkadaşlarınızı ve yaşam koşullarınızı dikkatli bir şekilde seçin.
- Güvenebileceğiniz, her sorunuzda yardımcı olan bir danışman, bir akıl hocası bulun, ancak kendi yaşamınız için sorumluluklardan vazgeçmeyin.
- İyi bir eğitim her zaman için değerli bir kazanımdır.
- Yola çıkmadan önce dikkatlice düşünmelisiniz.
- Nehirlerin tersine aktıkları pek görülmemiştir
- Kötülüğü bilin ama kendiniz yapmayın.
- Unutmayın yaşamın aldatmacalarının dışında da bir yol vardır.

AZİM



Ringe daha ilk adımını attığında, boks yapmak için çok sıska olduğu söylenen Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali, ilk koçu tarafından NBA'de 3 sezon bile kalamayacağı söylenen ligin en genç sayı kralı Tracy McGrady, klora karşı alerjisi olmasına rağmen henüz 17 yaşında yüzmede 22 dünya rekoruna sahip Ian Thorpe, uzun mesafe atleti Haile Gebrselassie, futbol idolü David Beckham... Onlar gelenekleri değiştirerek imkansız başarılar ve tarihi rekorlara imza atmış tüm zamanların en büyük sporcuları.

Daha doğrusu onları başarılı kılan tek şey:
AZİM

BİLİYOR MUYDUNUZ ?

İlk Türk futbol takımı 1899 yılında kurulan "Black Stacking Football Club" tır. Bütünüyle Türk futbolculardan oluşan kulüp ise 1901 yılında kurulan "Kadıköy Futbol Kulübü" dür. Bu takımlara ek olarak kurulan diğer takımlarla 1904'te James La Fontaine "Pazar Ligi" adıyla tanınan ilk Türkiye liginin düzenledi. İlk şampiyon ise "İmogene" takımı oldu.

İZCİ ANDI

Tanrıya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, izcilik türesine uyacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.



EL ELE TUTUŞACAK DOSTLARINIZ ÇOK OLSUN...

Bir yaz günü, plajda oturuyor, kumlarla oynayan iki çocuğu seyrediyordum. Her ikisi de, deniz kıyısında, kaplarıyla, kuleleriyle, tünelleriyle kocaman bir kale yapmak için harıl harıl çalışıyorlardı. Kale neredeyse tamamlanmışken, büyük bir dalga gelip kaleyi bozdu. Her şey bir anda ıslak bir kum yığınına dönüşmüştü.

Tüm uğraşlarının bir anda gözlerinin önünde yok olduğunu gören çocukların gözyaşlarına boğulmalarını bekliyordum. Ama çocuklar beni şaşırttı. Ağlamak yerine ikisi de kalkıp el ele tutuştular ve gülerek kıyıda biraz daha uzaklaşarak yeni bir kale yapmaya giriştiler.

Çocukların, o anda bana önemli bir şey öğrettiklerini fark ettim. Yaşamımızdaki her şey, yapmak veya elde etmek için üstünde enerji harcadığımız her karmaşık yapı, aslında kumdan yapılmışlardır. Yalnızca başka insanlarla kurduğumuz ilişkiler ayakta sağlam kalabilir. Er ya da geç, bir dalga gelip, kurmak için yoğun çaba harcadığımız çalışmalarını anında yıkabilir. Böyle bir durum

karşısında yanında yalnızca tutacak bir eli olan insan gülümseyebilir...

Rabi Harold Kushner
(bütün dünya dergisi
ağustos 2003)



ÇEV SAD'DAN İFTAR PROGRAMI

Eskişehir Çevre Sağlık İzcilik ve Spor Kulübü Derneği Ramazan ayı dolayısıyla öğrencileri iftar yemeğinde topladı. Çevs ad gönüllülerinin üstlendiği yemek haftada üç gün Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri veriliyor.

EKİM AYINDA NELER VAR

Dünya Çocuk Günü	Ekim ayının ilk haftası
Hayvanları Koruma Günü	4 ekim
Dünya gıda günü	16 ekim
Cumhuriyet Bayramı	28-29 ekim
Kızılay haftası	29 ekim-4 kasım

ÇEV SAD İZCİLERİ SİVİL SAVUNMA TAKBİKATINA KATILDI

Eskişehir Çevre Sağlık İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği İzcilik Şubesi izcileri "örnek sivil savunma takbikatı" na katıldılar. Orhangazi Mahallesi Ömür mevkinde yapılan tatbikat, hazırlanan senaryo gereği 6.3'lük depremin yıkım etkisi ile başladı. Çeşitli kurumların ve kuruluşların katıldığı tatbikatta çevs ad izci ve liderleri oluşabilecek bir depremde neler yapıldığına yakından şahit oldular.

SULTANDERE İZCİLİK TESİSLERİ ÇEV SAD'A DEVREDİLDİ.

Sultandere izcilik tesisi, tesisin bakım ve onarımını yapmak, ihtiyaçlarını karşılamak, korumak, kollamak kaydıyla Çevs ad İzcilik Kulübüne devredildi.

Tesisin devrinin ardından izci ve liderlerden oluşan bir heyet çevre düzenlemesi ve temizliği için Sultandere'ye gitti.

Tesisin devriyle ilgili bir açıklama yapan Dernek Başkanı Emin Can "bu tesis başta Çevs ad olmak üzere diğer izcilik faaliyetini yürüten izci ve spor kulüplerinin faaliyetlerinde de büyük kolaylıklar sağlayacaktır" dedi.

İlk etapta tesisin genel temizliğinin yapıldığını belirten Can, bakım ve onarım konusunda ilk adımı attıklarını, bunun için liderlerden oluşan bir heyetin tesisin ihtiyaçlarını tespit için kolları sıvadığını sözlerine ekledi. "Kısa zamanda bu tesisi hayata döndürmek biz Çevs ad ailesinin yapacağı faaliyetlerde büyük kolaylıklar sağlayacaktır." dedi.

GÖKKUŞAĞI



Dünyanın bütün renkleri bir gün bir araya toplanmışlar ve hangi rengin en önemli en özel olduğunu tartışmaya başlamışlar;

YEŞİL demiş ki: "Elbette en önemli renk benim..ben hayatın ve umudun rengiyim. Çimenler,ağaçlar, yapraklar için seçilmişim.. Söyle bir yeryüzüne bakın, her taraf benim rengimle kaplı..."

MAVİ hemen atılmış : "Sen sadece yeryüzünün rengisin, ya ben? Ben hem gökyüzünün hem denizin rengiyim. Gökyüzünün mavisini insanlara huzur verir ve huzur olmadan siz hiçbir işe yaramazsınız."

SARI söz almış : "Siz dalga mi geçiyorsunuz? Ben bu dünyaya sıcaklık veren rengim, güneşin rengiyim. Ben olmazsam soğuktan donarsınız hepiniz."

TURUNCU onun sözünü kesmiş: "Ya ben? Ben sağlık ve direncin rengiyim. İnsan yaşamı için gerekli vitaminler hep benim rengimde bulunur. Portakalı, havucu düşünün. Ben pek ortalarda görünen bir renk olmayabilirim ama güneş doğarken ve batarken gökyüzüne o güzel rengi veren de benim unutmayın."

KIRMIZI daha fazla dayanamamış: "Ben hepinizden üstünüm!!! Ben kan rengiyim!!! Kan olmadan hayat olur mu!!! Ben tehlike ve cesaretin rengiyim!!! Savaşın ve ateşin rengiyim !! Aşkın ve tutkunun rengiyim!!! Bensiz bu dünya bomboş olurdu!!!"

MOR ayağa kalkmış: "Hepinizden üstün benim ben asalet ve gücün rengiyim. Bütün krallar, liderler beni seçmişlerdir, ben otorite ve bilgeliğin rengiyim, insanlar beni sorgulamaz, dinler ve itaat ederler."

Ve bütün renkler hep bir ağızdan kavgaya tutuşmuşlar. Her biri diğerini itip kakıyor; "En büyük benim" diyormuş...

Derken bir anda şimşekler çakmış, ve yağmur damlacıkları gökten düşmeye başlamış. Bütün renkler neye uğradıklarını şaşırılmış, korkuyla birbirlerine sarılmışlar. Ve YAĞMUR'UN sesi duyulmuş... "Sizi aptal renkler. Bu kavganızın anlamı ne? Bu üstünlük çabanız neden? Siz bilmiyor musunuz ki her biriniz farklı bir görev için yaratıldınız, birbirinizden farklısınız ve her biriniz kendinize özelsiniz. Şimdi el ele tutuşun ve bana gelin". Renkler bunun üzerine kendilerinden çok utanmışlar. El ele tutuşup birlikte gökyüzüne havalanmışlar ve bir yay seklini almışlar. Yağmur onlara; "Bundan böyle..." demiş. "Her yağmur yağdığı anda siz birleşip bir renk cümbüşü halinde gökyüzünden yeryüzüne uzanacaksınız, ve insanlar sizi gördükçe huzur duyacaklar, güç bulacaklar... İnsanlara yarınlar için umut olacaksınız..."

Gökyüzünü bir kuşak gibi saracaksınız ve size GOKKUŞAĞI diyecekler. Anlaştık mı? Bu yüzden ne zaman dünyamız yağmurla yıkansa, ardından gökyüzünde GOKKUŞAĞI belirir. Biz de gökkuşağındaki o renkler gibi birbirimizden farklıyız. Hepimiz özeli. Bunu bilerek etrafımızla uyum içinde yaşamalıyız...

ÇEVSA'DA YİNE YARDIM ELİNİ UZATTI

Eskişehir Çevre Sağlık İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Ramazan ayında da yardım elini uzattı.

İÇİMİZDEN BİRİ

Evet, yine ekim ayı ve yine ilk pazartesi günü... "Dünya Çocuk günü". Yine kutlamalar yapılacak, şiirler okunacak, öğretmenler bu günün önemi ile ilgili ödevler verecek. Çocuğa verilen önem, yetkili ve etkili ağızlardan defalarca beyinlere kazınacak.

"Bugünün çocuğu yarının büyüğüdür." diyeceğiz. Ailenin vazgeçilmezi olacak. "Çocuğa değer veren uluslar ölmez.", "Çocuk bugünün yarını, yarının umududur." deyip bu cümleleri afişlere taşıyacağız.

Kutlayacağız kutlamasına ama ya sonra? Evet, sonra herkes çekilecek kabuğuna. Ateş ve barut kokuları yine eksik olmayacak.

Temennimiz o ki yılın bir gününe sıkıştırılmış "Dünya Çocuk günü", kutlamadan ibaret kalmaz, uygulamaya dökülür. Temennimiz; kutlamanın olduğu gün çocuklara gösterilen sevgi bütün bir yıl devam eder.

Hergün çocuklarıdır. Güneş hergün onların oyun alanlarını aydınlatmakla bahtiyarken, ay dedeleri de onların hayal dünyalarının yegane yol göstericisidir. Onlar tıpkı yıldızlar misali durağan hayatımızın belki de en güzel, en ışıltılı kıpırtılarıdır. Sesleri, heyecanları, korkuları, sevgileri, arzu ve istekleri, düşünceleri ve düşleri, ağlamaları ve gülmeleri "gösteriş kiri"ne bulanmamıştır. Yeteri kadar yaşam deneyimleri de olmadığından geçmişin korkularından muaftırlar. Geleceğe dair beklentileri de hayalperestlik elbisesini giyinmiştir ve bu elbisede biçimini gerçeklikten alan hiçbir desen ve renk bulunamaz. Peki küçük bedenleriyle yaşama bu kadar büyük nispette katılan çocuklarımızın hayattan istediklerini onlara yaralamadan, incitmeden, sarsmadan verebiliriz mi? Onları yaşamın ağır deneyimlerinden koruyup, ileride yaşayabilecekleri sorunlara karşılık hazırlıklarını yapmalarına yeterince zemin hazırlayabiliyor muyuz? Zihinlerinde deveran eden soruları sormaları için cesaretlendiriyor ve yargılamaksızın yanıtlayabiliyor muyuz? Yoksa safderunluklarını mı sömürüyoruz? Yolbilmezliklerinden faydalanıp, onları kullanıyor muyuz? Özcesi, bizlere verilmiş bu savunmasız emanetlere hıyanet ediyor muyuz, etmiyor muyuz?

İşte tam da bu noktada, ilk kez 1923 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde 40 farklı milletin vekilleri, bu sorulara yanıt aramış ve "Çocukları Koruma Birliği" nin kurulması gibi bazı somut adımlar atmıştır.

Bu süreçte yapılan etkinliklerden biri de Ekim ayının ilk pazartesi gününün "dünya çocuklar günü" olarak tayin edilmesidir. Aradan geçen uzun yıllar boyunca dünya çocuklar günü, her milletin kendi geleneksel ve kültürel tecrübelerine uyarlı olarak kutlanmakta ve çocuklar için çeşitli etkinliklerin yapılmasına önyak olmaktadır.

Elbette asıl beklenen, çocuklar için ortaya çıkan bu kıvılcımın tüm bir yıla yayılabilesidir. Nitekim takdir edersiniz ki tüm ömrümüzde bizler için "yaşama sevinci" olan çocuklarımızı bir günde, bir haftada yad etmek mümkün değildir. Hani olur da, dünya çocuklar gününde çocukların önünün açılması, sorunlarının giderilmesi için toplumun genelinde bir heyecan cereyan eder, tüm yıllar bu heyecanla beslenir ve böylece iyi işler ortaya konur.

Zira içinde bulunduğumuz ve ikiyüzyıllık savaş, sömürü, yoksulluk, zulüm ve kitlik dönemini takip eden bu 21. yy'daki maddi manevi hasarın büyük bir kısmını -maalesef ki yine çocuklar görmektedir. Bu süreçte, dünyada zuhur eden sosyo-ekonomik kutuplaşmanın da payı büyüktür. Neticede ortaya hepimizi motive etmesi gereken yeterince acikli bir tablo çıkmaktadır ki bu tabloya göre; bir tarafta obezite gibi bir sismanlık hastalığının doruklaşması varken; diğer tarafta 800 milyon çocuğun yeterli düzeyde beslenememesi ve 400 milyon çocuğun temiz su içememesi gerçeği var. Bir tarafta bazılarımız önüne gelen yemeği beğenmezken; diğer tarafta 170 milyon çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı büyüme ve gelişme bozukluğu içinde büyümesi gerçeği var. Bir tarafta zenginliğine zenginlik katma hirsıyla kavranan insanlar; diğer tarafta yoksul ortamlarda yaşayan çocuk sayısının 1 milyar olduğu gerçeği var. Ve buna benzer başka baska gerçekler var: her yıl 4 milyon çocuk önlenebilir hastalıklardan ölüyor. 6-11 yaş arasındaki 140 milyon çocuk hiç okula gitmiyor ve her 100 çocukta 24'ü okuma-yazma dahi bilmiyor. 1 milyar çocuk sağlıklı ev ortamından uzakta büyüyor. Etsiz çocuk sayısı 20 milyon, 7 milyonu mülteci. 6 milyon çocuk savaşlar yüzünden sakat kalmış. Ve yine savaşlar yüzünden psikolojik travma geçiren çocuk sayısı 16 milyon. Savaşlarda ölen çocuk sayısının asker sayısından daha fazla olduğu gerçeği devam ediyor ve ilginçtir ki 30 ülkede 300 bin çocuk silah altında. Bu tüyler ürperten tabloya bakan her vicdan sahibi insan, "dünya çocuklar günü" nün önemini ve içerisini kavramalıdır. Çünkü bu önemli gün, belirli insani erdemler ve değerler üzerine inşa edilmiştir ve o insanlık hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.

Bu müstesna günün bizlere vaaz ettiği noktalar nelerdir, diye soracak olursak; idealize edilmiş su yanıtla ulaşabiliriz**:

- ? Hiçbir çocuk ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal inanç nedeniyle ayrı tutulamaz.
- ? Her çocuk korunacak ve özel bakım görecektir.
- ? Her çocuk doğduğu andan başlayarak isme ve yurttaşlığa hak kazanmalıdır.
- ? Her çocuk, sosyal güvenlikten yararlanmalıdır. Sağlıklı büyüüp gelişmesi için gereken her çaba gösterilmelidir.
- ? Sakat çocuklar için özel bakım ve eğitim uygulanmalıdır.
- ? Hiç bir çocukta sevgi esirgenmemelidir. Ailesi olmayan ve yoksul çocuklara özel ilgi gösterilmelidir.
- ? İlköğretim parasız ve zorunlu olarak çocuğa sağlanmalıdır. Çocuk; bir tür eğitim olan oyun oynamak ve dinlenmek olanaklarına sahip olmalıdır.
- ? Sosyal yardım ve korunma denildiğinde, ilk akla gelen çocuk olmalıdır.
- ? Çocuk her tür kötülük ve sömürüden korunmalıdır.

Sonuc olarak, dünya çocuklar gününü ilk adım olarak kabul edip; olumsuzluklardan olumlu işlere yönelik adım atmamız. Nitekim "Dünya çocuklar günü" bir eğlence günü değil; dünya çocuklarının geleceğine yönelik temiz sayfalar açma günüdür. Bunun için gerek birey olarak ve gerekse millet olarak üzerimize düşen insani görevlerimizi önce idrak etmeli ve sonra da doğru bir niyet ve kararlılıkla çalışmalıyız. Bireysel ve toplumsal bağlamda cesitli sorgu, arayış ve adımlara vesile olmasını umduğumuz bu yılki "dünya çocuklar günü", tüm çocuklarımız için kutlu olsun...