



ÇEVsAD

ESKİŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
SAYI 4 KASIM 2006



ÖĞRETMEN, DOĞAN GÜNEŞE BENZER. ETRAFINI AYDINLATARAK KARANLIKLARA MEYDAN OKUR.

BAŞ ÖĞRETMENİMİZİN ŞAHSINDA BÜTÜN ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.

Tüm güzellikler bir küçük kıvılcımla başlar...

Derneğimizin kurulduğu gün, akıllarda heyecanlı fikirler, gönüllerde ise temiz niyetler vardı. Ümit vardı, bağlılık sözü ve net bir vizyon vardı... Bu vizyon ardınca kararlı bir şekilde yürümeye hazır insanlar vardı... Özenle büyütülmeyi bekleyen ve hak eden fidanlar misali çocuklar vardı...

Bugün, dönüp arkamıza baktığımızda, hayalimizi bile aşan derecede "nereden nereye" dedirten dev adımlar atıldığını ve bu adımların bizleri daha çok hareketlendirdiğini görüyoruz. Bugün yine bu dönüm noktalarından birisindeyiz **ÇevsAD** olarak. Sultandere'de izcilik hizmetleri için tahsis edilen binanın restore edilmesi ile başlayacak olan bu süreç, bizleri kimbilir kaç insan için faydalı olmaya sebep kılacak. İşte tam bu noktada kıvılcımın ateşe dönüşmesi için **ÇevsAD** liderleri, önemli bir projenin eşiğine kadar geldi... **Avrupa Birliği** ile işbirliği konusundahazırlanan proje ile bir adım daha atıldı. Bunun için yerel ve ulusal düzeyde işbirliklerinin sağlanması için kollar sıvandı. Peki ya sonra? Kimbilir, belki yine hayallerimizi aşacak olan birçok sosyal, sportif veya eğitim etkinlikleri gerçekleşecek. Bu ateşin birçok güzel insanın ruhunda aksetmesi için bu kıvılcıma ortak olmaya değmez mi, ne dersiniz?

ÇEVsAD'DAN SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Eskişehir Çevre Sağlık İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, erozyonla Mücadele Haftası etkinlikleri kapsamında TEMA Vakfı tarafından düzenlenen toprağa saygı yürüyüşüne katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş Odunpazarı'nda başlayıp Valilik Meydanı'nda son buldu.

"Türkiye Çöl Olmasın", "Hayat Toprakla Başlar" şeklinde dövizlerin taşındığı etkinlikte Türkiye'nin çölleşmesine seyirci kalınmayacağı mesajı verildi.



Öğretmenler Günü

"Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" diyen bizler için tüm ömürlerini öğretmeye-paylaşmaya adanmış öğretmenlerimizin değerini ne kadar biliyoruz acaba? Kitapları sevdirecek yaşamı da okumamıza olanak sağlayan öğretmenlerimiz için ahde vefa gösteriyor muyuz -ki her biri bilgiye susayan bizler için birer çeşme, birer pınardır. Biz bilgi susuzlarımızı suya kandırdıkları için tüm öğretmenlerimizin bu özel günlerini kutlarız.

ESKİŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

Adres : Hacı Ali Bey Mah. Kırım Cad. No:43/A
Tel : 0 222 233 20 89
GSM : 0 505 250 94 40
WEB : www.cevsad.org

iPod bitti, sıra 'sesli kitap'ta!

Kitap okumak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Kitap okuma alışkanlığı azaldığı için, kulaklıkla dinlenebilen dijital kitap üreten Amerikalı yayıncı iPod'un tahtını sallayacak...

"Kaset yok, CD yok, indirmek yok; sadece dinleyin!" sloganıyla sesli

kitabı pazarlayan firma, üzerindeki 8 tuşla kolayca kullanılabilen cihazın kitap tutkunları için vazgeçilmez bir alışkanlık oluşturmasını bekliyor. Kitap okumak için sabit bir yer ve yeterli derecede ışık ihtiyacının kalkmasıyla birlikte müzik dinleyerek boşa zaman harcayan birçok kişinin kitap dinleyerek kültürünü geliştirmeye yöneleceğini düşünen yayınevleri, bu projenin yaygınlaşmasıyla birlikte teknoloji maliyetinin de düşeceği görüşünde. 35-50 dolar arasında satılan sesli kitaplar arasında, Stephen R. Covey'den, Dan Brown'a; Neil Gaiman'dan, Stephen Hawking'e birçok büyük yazarın başyapıtları bulunuyor.



Tebdil-i Mekan etmek

Bazen içi kararır ya insanın ya da ruhunu hafakanlar basar ya, işte o zaman alıp başını gitmek ister insan uzaklara... Kendi sesini bile duymak istemez de kuşların, ırmağın, ağaç yapraklarının nefesine teslim etmek ister düşüncelerini. "Mekân değiştiriniz" hükmünce beton binalardan kaçıp engin çayırlara koşmak ister insan. Sessizliğin sesine kulak verip, ruhunu dünya koşuşturmalarından sıyırmak ister. Okul, iş, aile gibi binlerce sorumluluğun üzerine yığıldığını anlarda insan, yüzünü rüzgârın serinliğine bırakmak ve bir an olsun tüm yükleri omuzdan atıp soluklanmak ister.

Evet arkadaşlar, bazen yorgun ya da yıldın düşüğümüzde mekan değiştirmek ve tabiatın içerisine kendimizi bırakmak ruhumuzun soluk almasına yardım edecektir. Çünkü rüzgar bizim için eser, çiçekler bizim için kokar, ağaçlar bizim için salınır, sular bizim için en güzel şarkılarını söyler. Bu doğal senfoniye bazen de olsa kulak vermeye ne dersiniz?



KIRLANGIÇ

Günlerden bir gün Kırlangıcın biri bir adama aşık olmuş. Ve adamın penceresinin önüne konup adama söyle demiş:

-Ben seni çok seviyorum lütfen pencereyi açıp beni içeri al da birlikte yaşayalım.

Adam:

-Olmaz

alamam... Sen bir kuşsun hiç bir kus adama aşık olur mu?... demiş.

Kırlangıç tekrar:

-Lütfen pencereyi açıp beni içeri al birlikte yaşarız. Hem ben sana dost ve arkadaş olurum canında sıkılmaz birlikte yasar gideriz. demiş.

Adam yine:

-Olmaz alamam...Git başımdan, diye cevap vermiş.

Üçüncü ve son defa kus adamın penceresinin önüne konup adama tekrar şöyle demiş:

-Lütfen beni içeri al.. Artık soğuklar da başladı, dışarıda kalamam biliyorsun ben sıcak havalarda yaşayabilirim sadece beni içeri almazsan başka sıcak ülkelere gitmek zorunda

kalırım. Lütfen beni içeri alda burada kalayım. Birlikte yemek yer omuzuna konar seni neşelendirir sana yarenlik ederim. Hem sen de benim gibi yalnızsın, der...

Adam ona:

-Git derhal başımdan!... Ben yalnız kalırım demiş ve kuşu kovmuş...

Kırlangıçta bu cevap üzerine üzüntülü bir şekilde uçmuş ve uzaklara gitmiş..

Adam kırlangıç uzaklara gittikten sonra düşünmüş ve kendi kendine "Ben ne aptal, ne kadar akılsız bir adamım, niye kırlangıçla birlikte kalmayı kabul etmedim? Ne güzel birlikte kalırdık demiş ve çok pişman olmuş, pişman olmuş ama iş işten geçmiş. Kendi kendine nasıl olsa sıcaklar başlayınca kırlangıcım yine gelir bende onu içeri alır birlikte mutlu bir hayat sürerim, demiş. Ve penceresini sonuna kadar açıp beklemeye başlamış. Yazın gelmesiyle kırlangıçlarda gelmeye başlamış. Ama onun kırlangıcı gelmemiş. Yazın sonuna kadar hiç penceresini kapatmadan pencerenin başında beklemiş ama boşuna... Kırlangıç yokmuş. Gelen kırlangıçlara sormuş ama onun kırlangıcını gören olmamış. Sonunda bir bilge kişiye halini danışmak ve ondan bilgi almak için gitmiş. Bilge kişiye olayı anlattıktan sonra bilge kişi ona söyle demiş:

-Kırlangıçların ömrü 6 aydır . . .

RÖPORTAJ

Dört Bilgisayarlı Gencin Silahlı oyunlar üzerine sohbeti

Sertaç: Bir çocuk cebindeki son parayı, gidip internet kafede oyun oynamaya verebiliyor. Bunun nedeni ne olabilir?

Serhat: Çocukların şiddet eğilimlerini en rahat sergiledikleri yer bu oyunlar. Hem kimseye zarar vermeyip; hem de herkesi öldürebiliyorlar.

Ahmet: Bence bununla alakası yok, çocuklar daha çok eğlence için bu oyunları oynuyorlar.

Serhat: Bence o kadarla bitmiyor. Çünkü amaç eğlence olsa; kavga oyundan sonra da devam etmezdi. Mesela bazı insanlar oyunu bitirip saatlerce oyunun tartışmasını yapıyor.

Hasan: Bilinçaltı işte.

Serhat: Hepimizde zaten bir şiddet eğilimi var.

Sertaç: hah işte, peki biz bu şiddeti nerede öğreniyoruz abi?

Serhat: Şiddet güç demek bizim için; televizyondan görüyoruz. Mesela "Kurtlar Vadisi" ile herkes kendini mafya sanar oldu.

Sertaç: Sen bu işi bir eğlence olarak görüyorsun Ahmet. Pekala niçin bilgisayarda futbol oynamıyorsun da "counter / half-life" gibi oyunları tercih ediyorsun?

Ahmet: Sevmediğim için.

Sertaç: Niçin futbolu sevmek yerine bu oyunları seviyor oluşunu ne bağlamalıyız?

Ahmet: Sıkıcı geliyor.

Sertaç: Ahmet ben seni oynarken izledim; bazen sinirleniyorsun.

Ahmet: (gülüyor) kızarım canım.

Hasan: Bence amaç insanları duyarsızlaştırmak. Mesela savaşlar oluyor ama "ha savaş mı oluyor" diyoruz, ertesi gün unutuyoruz.

Serhat: O oyunlardan sonra adam öldürmek basitmiş gibi geliyor açıkçası.

Hasan: İnsan bir şeyi ekranda görünce; gerçeğine karşı yabancılaşıyor.

Serhat: Bir yerde 40 tane adam ölüyor. Biz de "ee bu ne ki! Ben akşam oyunda 60 tane öldürmüştüm" diyoruz.

Sertaç: Şimdi Ahmet bu oyunları eğlenceye bağlıyor. Peki sizce de bu işin bir eğlence tarafı yok mu?

Hasan: Abi eğlencesi de olacak ki; o oyunun çekiciliği olsun. Kimse ben içimdeki duyguyu öldürmeye gidiyorum demez. Bilinçaltıdır.

Sertaç: Yan yana dört kişi oynadığınız oldu mu? Oyunu kazanan kişinin halet-i ruhiyesi nasıl oluyor?

Ahmet: Valla çok iyi oluyor.

Hasan: Evet belli bir karizması oluyor.

Sertaç: Yani eğlendirerek kölelik yaptırılıyor. Eski köleliklerden farkı da bu.

Serhat: Bence bu oyunları çok oynayanların sorunu asosyallik.

Sertaç: Çok güzel bir nokta. Peki sizce bir çocuk asosyal olduğu için mi bu oyunları oynar yoksa bu oyunları oynadığı için mi asosyal olur?

Ahmet: Asosyal olduğu için bilgisayar oynar.

Hasan: İnsan sadece asosyal olduğu için oynamaz. Eğlence olarak da başlayabilir. Ama asosyalliğe meyilli birisini kölesi yapabilir.

Serhat: Bence asosyal olduğu için oynar ve oynadıktan sonra iyice asosyalleşir.

Sertaç: Pekiştirir?

Serhat: Evet. Ne de olsa karşısında görmediği bir insan var. Ne isterse yapabilir. Korkmuyor. İsteddiği gibi küfür de edebilir. Neden? Yakalayıp ensesine vurabilecek birisi yok karşısında. Oysa böyle sağlıklı bir iletişim kurulamaz.

Sertaç: Evet kurulamaz.

Hasan: Evet.

Ahmet: Kurulamaz abi.



HAYDİ GÖREV BAŞINA...

DAMACANA KAPAKLARINIZI SAKIN ATMAYIN!..

Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceğini unutmayın. Eskişehir Çevre Sağlık İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği bu bilinç doğrultusunda "Damacana Kapakları Çöpe Gitmesin" kampanyasıyla, çevreye duyarlı tüm gönüllüleri görev başına davet ediyor.

YAPMANIZ GEREKEN ÇOK BASİT

Yapmanız gereken yaşadığınız apartman, işyeri ya da evinizin bir köşesine bize ayırdığınız bir kutu koyarak, komşularınızı ve arkadaşlarınızı yönlendirmek.

Biriktirdiğiniz atıkları, Hacı Ali Bey Mah. Kırım Caddesi 43/A adresine bizzat getirebilir, ya da 0 222 233 20 89 nolu telefonu arayarak bilgi verebilirsiniz.

Damacana kapaklarını çöpe atmayarak hem israfın önüne geçmiş olacaksınız, hem de bir yaraya merhem olacaksınız.

Gösterdiğiniz ilgiden dolayı siz çevre gönüllülerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

“Süper Kahramanlar” “Süper Hayvanlar”ı Örnek Alıyorlar!



Herkesin çocukluğundan hatırladığı birçok süper kahraman vardır. Bir kuş gibi uçabilme yeteneğine sahip olan Süperman, bir yarasa gibi sessiz uçan ve yarasanın üstün birçok özelliğine sahip olan

Batman, Örümcek Adam ve niceleri... Dikkat ettiyseniz bu kahramanların ortak bir noktaları bulunmaktadır. Hepsisi de bir hayvanın üstün özelliklerine sahip insanlar olmaları sebebiyle birer kahraman"dırlar! Bu hayvanların hepsi öyle üstün özelliklerle yaratılmışlardır ki, onların özelliklerinden sadece birkaçına sahip olan hayali insanlar, bir insanın asla beceremeyeceği zorlukta işleri kolayca yapabilen birer "kahraman"a dönüşmektedirler. Kahramanlara örnek teşkil eden bu hayvanları incelediğimizdeyse gerçekten de son derece üstün özelliklerle karşılaşırız. Bu özellikleri sinemalardaki bir sanal karakterde görüp de heyecanlanırken, aslında çok daha fazlasına sahip olan bu hayvanlar üzerine de düşünmeli ve bu muhteşem sanat karşısında çok daha fazla heyecan duymalıyız.



Çevsad' da Zaman Yönetimi Semineri

25 Kasım Cumartesi gecesi **Çevsad'** da düzenlenen "Zaman Yönetimi" seminerine **Çevsad** ergin izcileri büyük ilgi gösterdi. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Sertaç Timur Demir'in verdiği seminerde öğrenciler zamanı nasıl aktif kullanabilecekleri konusunda bilgiler aldılar. Zamanı öldüren faktörler ve bu faktörlerin nasıl verimli hale getirileceğine de değinilen seminer ergin izcilerin düzenlediği çiğköfte partisiyle son buldu.

İÇİMİZDEN BİRİ

Her mahalle doğal bir altyapı tesisi olsa...



2000 yılı, özellikle de futbol gibi sportif alanlardaki başarının yılı olmuştur ülkemiz için. Galatasaray'ın UEFA kupasını alması ve dünya kupasında Türkiye Milli Futbol takımının dünya üçüncüsü olmasının ardından, bir yandan milletimiz başarıya olan susuzluğunu gidermiş, bir yandan da beklentilerini arttırmıştır. Avrupa şampiyonluğu ve şampiyonlar ligi şampiyonluğu gelir mi diye düşünürken, beklenmedik bir düşüş gerçekleşti futbolda. Ülke puanlarımız düştü, takımlarımız başarısız sonuçlar almaya başladı. Aslında her ülkede olabilen bu düşüşlerin, bizim ülkemizdeki sebebi nedir peki? Yani ülke nüfusu bizden çok daha az olan ve futbola bizden az tutkun olan ülkeler nasıl olur da bizden daha başarılı olabiliyordu? Sebep: altyapı.

Avrupa'daki en sıradan şehirlerde dahi herkese yeten muhteşem tesisler, sponsorlarca desteklenen yapılanmalar ve teşvikler var. Futbola gönül veren az sayıdaki insan, çok fazla teknik donanımla kuşatılıyor ve yetkinleştiriliyor. Ülkemizde de altyapının önemini bilip, bu yolda çaba gösteren insanımızın ise önüne ekonomik sorunlar çıkıyor. Bu sorunla mücadele etmek yerine yeni arayışlar içine girmek en doğrusu. Örneğin mahalleler... Hepimiz tanık olmuşuzdur ki, her mahallede mutlaka çok hızlı koşan ya da çok iyi futbol oynayan çocuklar vardır. Bu çocuklar tespit edilebilir ve yönlendirilebilir. Böylece çocukları ve gençleri altyapı tesislerine taşımak yerine, mahalleleri birer doğal altyapı tesislerine dönüştürmek daha az maliyetli ve bizim toplumumuza özgü bir eylem olmaz mı?

SERTAÇ TİMUR DEMİR

Çevsad'da Görevlendirme

Yar.Doç.Dr. M.Atif ÇAY'ın Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Eğitim- Program Alt Kuruluna ataması yapıldı.

Çevsad ailesi olarak Atif Çay'a yeni görevinde başarılar dileriz.