



ÇEVVSAD

ESKİŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
SAYI 14

EYLÜL 2007



Öfkeliyken konuş, göreceksin ki pişman olacağın en güzel konuşmayı yapacaksın.



ÇEVVSAD YENİ BİNASINDA HİZMETİNİZDE...

Derneğimiz Yeni binasında hizmet vermeye başladı. Alanönü Mah. Cumhuriyet (Çifteler) Cad. Yavaş Apt. No:136'da faaliyetlerine devam eden derneğimize önceki telefon numarasından (0 222 2332089) ya da www.cevsad.org internet adresinden ulaşmanız mümkün.

ÇİĞBÖREKLİ AÇILIŞ

Yeni binasında faaliyetlerine başlayacak ÇEVVSAD'ın açılışı İzcilik Şubesi liderlerinin maharetli elleriyle oldu. Açılıшта ikram edilen çığbörek ve tatlılar liderler tarafından yapıp katılımcılara ve komşulara ikram edildi.

Çevsad Ailesi olarak açılıшта emeği geçen bütün lider ve çevsad gönüllülerine teşekkür ederiz.



İZCİLER İNÖNÜ'DE BULUŞTULAR



26 Ağustos - 1 Eylül 2007 tarihleri arasında, İnönü Türkkuşu Tesisleri'nde yapılan Hava İzci Kampı Türkiye'den birçok ilin katılımıyla gerçekleştirildi. Bir çok etkinliğe sahne olan kampta ÇEVVSAD İzcilerinin de aralarında olduğu izciler planör ile uçma şansını yakaladılar.

Kampa ÇEVVSAD adına İzci Lideri olarak Mesut Savun, Sadullah Şeremet, Abdülkerim Kerpiç katıldı.

Müdürlüğünü İzcilik İl Temsilci Ramazan İbrahim Birol'un yaptığı kampta izciler, yapılan istasyon çalışmalarıyla havacılık ile ilgili bir çok konuda da bilgi sahibi oldular.

Kampın gerçekleşmesinde emeği geçenlere ÇEVVSAD olarak teşekkür ederiz...

ESKİŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK İZCİLİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ



Adres : Alanönü Mah. Cumhuriyet (Çifteler) Cad. Yavaş Apt. No:136
Tel : 0 222 233 20 89
GSM : 0 505 250 94 40
WEB : www.cevsad.org
BİLGİ : bilgi@cevsad.org

KURTULUŞ SAVAŞINDA ESKİŞEHİR

Kurtuluş Savaşının 5 önemli meydan muharebesinden üçü Eskişehir'de yapılmıştır. M. Kemal Atatürk'ün önderliğindeki T.B.M.M. mazlum halklara örnek olacak galibiyetlerin ilkini I. İnönü Savaşı ile Eskişehir topraklarında kazanmıştır. Eskişehir, Ulusal Kurtuluş Savaşının kilit noktalarından birini oluşturduğundan, savaşta maddi-manevi olarak çok yıpranmıştır. Kurtuluştan sonra geriye yanmış, yıkılmış bir kent kalmış, ancak yöneticilerin ve halkın kenti yeniden canlandırma azmi yok olmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, 15 Ocak 1923'te Hükümet Konağında yaptığı konuşmada vurguladığı gibi Eskişehir, zaferin kazanılmasında büyük katkı yapmıştır. Mustafa Kemal Paşa, bu nedenle kentin imarıyla yakından ilgilenmiştir. Cumhuriyet döneminde yapılan yatırımlarla kısa zamanda modern bir kent oluşturulmaya çalışılmıştır. Kurtuluşunu kutladığımız Eskişehir'imizin 85.Yıldönümünde geldiği modern yapısıyla bir çok ile örnek oluşu, biz Çevsad ailesinin göğsünü kabarttığı ap açık ortadadır.



SHÇEK MORAL BULDU

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 3-12 Eylül 2007 tarihleri arasında yaptığı kamp ile moral buldu. 80. Yıl Halis Toprak Çocuk Yuvası, 75. Yıl Çocuk Yuvası ve 100. Yıl Kız Yetiştirme Yurdu öğrencilerinden karma olarak oluşturulan kampa, bünyesindeki izcilerimiz de katıldı. Kızılay Hasırca Kampı'nda yapılan etkinlik çeşitli aktivitelerin yanı sıra oyun ve yarışmalara da sahne oldu.

Liderlerimizden Sadullah Şeremet ve A.Kerim Kerpiç kamp boyunca zaman zaman izcilik eğitimi için kamp yerinde bulundular.

Kampın sonunda düzenlenen ateş gecesi etkinliğine Çevsad İzci liderleri de davet edildi. Liderlerimizin katkılarıyla organize edilen gecede bir konuşma yapan 75. Yıl Kuruluş Müdür Yardımcısı Turan Zehni, SHÇEK olarak

Eskişehir'de böyle bir kamp gerçekleştirmiş olmanın büyük bir olay olduğunu belirterek, bunu her yıl düzenli olarak yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Zehni : "Özellikle bu yıl izcilik kampları açısından dolu dolu geçmiştir. Ardından kurum olarak düzenlediğimiz bu moral kampına yaptıkları katkılardan dolayı, bizi yalnız bırakmayan Çevsad'ın değerli liderlerine çok teşekkür ederim." dedi. İzcilik faaliyetlerinin çocuklar üzerinde olumlu bir etki gösterdiğini ve bunun gözle görülecek kadar belirgin olduğunu kaydetti.



ERKEKLİĞE İLK ADIM

Furkan Tarhan sünnet oldu. 18 Ağustos 2007 Cumartesi günü Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yapılan sünnet düğününde Çevsad Şubemizdeki Liderlerden Celal Öztürk, Erhan Ersöz, Tarık Can ve Abdülkerim Kerpiç Furkan Tarhan'ı yalnız bırakmadılar. Çevsad ailesi olarak Furkan Tarhan'a geçmiş olsun dilekelerimizi iletiyor ve bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Bu zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Tüm ulusumuzun Zafer Bayramı kutlu olsun.

NEDEN 30 AĞUSTOS?

Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla yurdumuz tamamen elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu.

Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mümkün değildi. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla, lideriyle kucaklaşan Anadolu, Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. Daha sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Atatürk, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi kurdu. Böylece hem memleketin yönetimi halkın iradesine verilmiş oluyordu. Hem de Kurtuluş Savaşı'nın merkezi Ankara oluyordu.

TBMM Meclisi yaptığı görüşmelerde yurdun durumunu ve kurtuluş çarelerini aradı. "Misak-ı Millî sınırları içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı görüşü"nden hareketle, düşmanla mücadele kararı alındı. Oluşturulan düzenli ordularla savaşa girildi. İlk başarı, Doğu'da Ermeni çetelerine karşı kazanıldı. Daha sonra, Batı cephesinde, Yunanlılarla, I. İnönü ve II. İnönü Savaşları yapıldı. Bu savaşların kazanılmasıyla Yunanlılar'a büyük bir darbe indirilmiş oldu. Bunun üzerine Yunan ordusu yeniden saldırıya geçti. Saldırı üzerine Mustafa Kemal, ordularına: "*Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu sath, bütün vatanıdır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.*" emrini verdi.

Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlıkla bu karara uydu. 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesiyle, Türk milleti 1699 Karlofça Antlaşmasından beri ilk defa toprak kazanmaya başlıyordu. Sakarya Savaşı, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği önemli bir savaş olarak da tarihe geçti. Bu zafer sonunda, TBMM tarafından, Mustafa Kemal'e "gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verildi.

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı'ndan sonra, büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı.

1922 yılı Ağustosuna kadar, hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki Türk birlikleri, büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydı". İstanbul'daki cephane depolarından silah ve cephane kaçırıldı. İtilaf Devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hâle getirilen toplar onarıldı. Yeni silâhlar satın alındı. Ordumuza taarruz eğitimi yaptırıldı. Bu hazırlıklardan sonra, Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını yaptığı ordumuz, 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis'te vardı. Bu savaş, Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.

Büyük Taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman, İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. Hain düşmanın, haksızca ve alçakça işgaline "dur" diyen ve kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya ispatlayan bu büyük zaferi her yıl, 30 Ağustos günü, bayram yaparak kutluyoruz.

HAYDİ KİTAP OKUMAYA...

Dernek olarak yeni bir kampanya başlatıyoruz. Dernek kütüphanemizde, OKS ve ÖSS'ye Hazırlık Kitapları, Yaprak Testler, Deneme Sınavları, Hikaye, Roman, Eski Dergiler bol miktarda mevcut. Fakat bu kitapların kitaplıkta durmasının hiç kimseye bir yararının olmadığı bilincindeyiz. Bu sebeple okumak isteyen herkesi derneğimize davet ediyoruz. İhtiyacınız olan kitapları derneğimizden ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

Kitapların hibe edilmesinin dışında elinizdeki kitapları da derneğimize bağışlayabilir böylece kitap alma ve okuma imkanı bulunmayan diğer izci kardeşlerimize yardımda bulunabilirsiniz.

Haydi! Herkes Kitap Okumaya...

RAMAZAN'DA TÜKETİLECEK EN SAĞLIKLI BESİNLER NELERDİR?

Ramazanda gün boyunca aç kalınacağı için aşırı yemek yerine, yavaş sindirilen kana geçiş hızı düşük (düşük glisemik indeksli) olan esmer tahıl ürünleri, sebze, salata gibi gıdaları tercih etmek daha doğrudur. Ayrıca;

- Kompleks karbonhidrat içeren ve glisemik indeksi düşük besinler (kurubaklagiller, esmer ekmek, kepekli ürünler, yulaf, meyvelerden şeftali, armut)
- Posası yüksek besinler (kabuklu yenen meyveler, kuru kayısı, kuru erik ve hurma, taneli tahıl ürünleri, kurubaklagiller, taze fasulye, bezelye, ıspanak)
- Omega 3 ve folik asitten zengin besinler (tam undan yapılmış ürünler, kahvaltılık gevrekler (müslü), kuşkonmaz, ıspanak, bezelye, domates suyu, somon ton balığı, brokoli, keten tohumu, semizotu, mercimek, ceviz, badem, somon, sardalye, uskumru ve ton balığı)
- Sıvı yağlarla yapılan yemekler (özellikle sızma zeytinyağı)
- C vitamininden zengin meyveler, tüketilmesi en sağlıklı besinlerdendir.

Peygamberimiz (s.a.v) diyor ki;
"Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışsız laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum!" desin (ve ona bulaşmasın)." (Müslim, Sıyâm 164)

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı boyunca özenle dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, bu şerefli ibadeti yerine getirirken aynı zamanda sağlıklı bir şekilde beslenmeye de dikkat etmektir.

Geçmişe yolculuk...

İÇİMİZDEN BİRİ

85 Yıl... Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 85. yılını kutladık. Kurtuluş üzerinden geçen 85 yıl. Kapatın gözlerinizi ve geriye dönün. Yalnız, bu gün içinde bulunduğunuz günleri de çantanıza koymayı unutmayın. Barış için verilen kurtuluş adına, özgürlük adına, sahip olunan varlığın bir tarafa bırakıldığı günler.



Alınan nefesin sonrasında olacakları bilmeden, rahatlık kelimesinin sözlüklerden silindiği günler. Bir sonraki öğünde ne pişirelimin yerini açlığın aldığı, tek gayenin düşman işgalinden kurtulmak olduğu soğuk saatler. Sadece özgürlük adına yorgun bakan gözler. Endişe içinde solmuş yüzler. Esaret düşüncesinin ağırlığıyla bükülmüş beller. Kundakta hiçbir şeyden habersiz yatan bebekler. Kapısını kimin çalacağını bilmeden bekleyen ihtiyarlar. Yavrusunun mamasından çok ülkesinin işgalden kurtulmasını bekleyen fedakar anneler. Bütün benliğini, varlığını, ümidini tek kazana koymuş bir millet. Kahverenginin kırmızıya çaldığı vatan toprağı.

Şapkaları çıkartıp önümüze koyma zamanı çoktan geçti. Siz ve biz... Evet hepimizin atalarıydı onlar. Böyle bir tabloyla yaşandı tarih.

Zaman, şimdi böyle bir tabloyla geri dönmek zamanı.

Taşıdığımız çantayı belki de boşaltmak zamanı artık.

Yıl 2007. Eylül ayının 2'si. Veee... çantadakileri görme zamanı. Şimdi o ataların torunları, kan süzülen topraklarda bilinçsizce gezen. Geçmişini unutup önüne koyulan yemeğe iğrenç diyen benim kızım. Ayakkabısının rengi pantolonuna uymuyor diye veryansın eden senin oğlun. Koltuk takımını duvarın rengine uyumsuz diye değiştiren onun annesi. Komşusu aç iken uyandıramadığımız bizim komşumuz. Eline bir iğne battığında bağırان kişinin acısına ortak olmayan benim. İnlemesinden rahatsız olan ise sen. Kargayı besleyen ve gözü oyulan da tanıdık. Ben, sen, o, biz, siz, onlar... Maalesef yıkılmış geçmiş ile gelecek arasındaki köprüyü.

Daha toprak bile unutmamışken acıyı ve zoru, şimdi sadece arşivlerde kaldı görüntüler. Kitaplarda kaldı yazılanlar.

Geçmişten ders alıp geleceği doğru yönlendirmek. Zor zamanda değil sürekli kenetlenmek ve içinde bulunduğumuz varlıkla yetinip şükretmek üzere...

Büyük kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve gazilik mertebesine erişmiş olanları saygıyla anar, halkımızın Eskişehir'in kurtuluş yıldönümü bayramını kutlarım.

YÜCEL YILMAZ